

OPEN KERKDAGEN 2019 - POESELE



FELIX BERYNGIER



EEN MEETJESLANDSE MEESTER

DIE DE KERK IN HET MIDDEN HIELD



OPEN KERKENDAGEN 2019 - POESELE



Zijn leermeester Theodoor Janssens

De muurschilderingen in het koor van de kerk van Poesele werden vervaardigd door het atelier van Theodoor Janssens dat gevestigd was in de Korte Munt in Nevele. De vader en grootvader van Theodoor waren koper- en blikslagers op de Markt in Nevele.

Theodoor (°1852) en zijn broer Karel (°1848) werden schilders van religieuze taferelen en heiligenbeelden. Karel verliet Nevele en richtte in de Onderstraat (later in de Kammerstraat) in Gent een schildersatelier op.

Beide broers werkten enkele keren samen o.a. voor de polychromie van het koor van de kapel van het Berlaimont-klooster te Brussel en voor de decoratie van het Sint-Lucassalon op de wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1885 schilderden ze twee panelen "De Jacht" en "De Visvangst".



Woning van Theodoor Janssens in de Korte Munt



Het koor van de kerk van Poesele geschilderd door Theodoor Janssens



Het zwaar beschadigde koor in oktober 1918



OPEN KERKENDAGEN 2019 - POESELE



Zijn leermeester Theodoor Janssens

In de "Oudheidkundige inventaris van Oost-Vlaanderen" uit 1912 worden de gebroeders Janssens als volgt geciteerd: "Tot de meest interessante Sint-Lucasateliers uit de beginperiode behoort zonder twijfel dat van de gebroeders Theodoor en Karel Janssens die in 1880 het achtste jaar schilderkunst van het Gentse instituut voltooiden. Beiden richtten een kunstatelier op, ze hadden een kunstzaak te Nevele en te Gent, legden zich vooral toe op het uitvoeren van wandschilderingen, decoratief schilderwerk en het polychromeren van beelden, ze hadden een ereplaats in de kerkelijke kunst."

In het atelier van Theodoor Janssens werkten een tiental personen van Nevele en omgeving waar ze werden opgeleid tot decorateur en beeldenschilder, onder de leerlingen zijn er die later zelfstandige schilders werden zoals Karel Verpoest, Jozef Sergeant, Gustaaf Van Laere, Frans en Jules Van Huffel, Emiel Dossche en zijn bijzonderste leerling Felix Beryngier die later zelf een atelier zou oprichten. Theodoor Janssens overleed in Nevele op 24 februari 1899.



17049 — Uitg. K. Dossche-Duchateau, Nevele.

Nevele — Binnenste der Kerk.

De sierbanden en de guirlandes aangebracht door Theodoor Janssen in de kerk van Nevele

Ik zal in de uur der dood de verzekerde troost zijn van dezen die mijn hart vereeren.
Belofte van Jesus.

Bid voor de ziel van
MIJNHEER
THEODOOR JANSSENS
geboren te Nevele den 28 October 1852 en aldaar in den Heer ontslapen den 24 Februari 1899.

Schatbewaarder van het genootschap van den H. Vincentius a Paulo; bestuurlid der gilde van St. Lucas en van St. Joseph, lid der derde orde van H. Franciscus, van het broederschap van het A. H. Sacrament, en van het genootschap van H. Franciscus Xaverius, enz.

Zijne werken verkondigen zijnen loof.
Hij heeft de schoonheid van uw huis bemind, o God, en de woonplaats waar gij uwe glorie vertoont.—Hij heeft Maria vereerd en hare heiligdommen versierd.—Hij heeft de arme bezocht en de noodlijdenden bijgestaan.—Hij was de vreugde zijner moeder en de tróost zijner familie.—Hij is getrouw gebleven aan zijn geloof.—Hij heeft zijnen godsdienst uitgeoefend ter eere van God en tot stichting van dezen die hem kenden.—Hij heeft met verdueligheid eene pijnlijke en langdurige ziekte onderstaan.—Hij heeft God bemind en gediend....daarom, o Heer, hopen wij met vast betrouwen dat hij U in den Hemel zal zien en in U alle goed zal genieten.

Mijn Jesus barmhartigheid 100 d. afl.
Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid 300 dag. afluat.

drukk. K. Dossche-Duchateau, Nevele,

